



ATREMARU RESORT
Geheim
 VAN DE
 FILIPPIJNEN

De Filippijnen zijn een relatief onontdekte bestemming en dat geldt zeker voor het eiland Palawan en de omringende eilandjes. Ferry en Mary Chris Franken richtten er een prachtig resort op, te midden van de tropische regenwouden.

Tekst JOHN DE GRAAFF *Fotografie* CHANTAL ARIËNS

Voor een heerlijk verblijf in het prachtige tropische regenwoud van Palawan is Atremaru je 'geheimtip'. Het resort beslaat een natuurgebied van 25 hectare met uitzicht op de Baai van Ulugan, goed voor adembenemende zonsondergangen, vergezeld van het gezang van de vele vogels en andere natuurgeluiden die zo typerend zijn voor het tropisch regenwoud. De initiatiefnemers en eigenaren van Atremaru zijn Ferry en Mary Chris Franken.

FERRY: "Mary Chris en ik kennen elkaar nu zestien jaar. Ik heb haar leren kennen in een restaurant waar zij werkte. Ik ben 32 jaar ouder dan zij en in het begin wilde ik er niet aan denken om iets met haar te beginnen. Ik was oud en gescheiden en ik vond het een belachelijk idee. Het duurde een jaar voordat ik 'om' was."

MARY CHRIS: "Voor mij maakte het helemaal niets uit, vanaf het begin al niet. Als je allebei dezelfde leeftijd hebt, kan er ook van alles misgaan."

FERRY: "*Age is nothing but a number.* Inmiddels hebben we een tienerdochter. En ik ben nu 69, maar ben fit en gezond. Ik voel me leeftijdloos. Ik ben ook de drijvende kracht achter dit resort, voor mij is geen uitdaging te groot. Van mijn vader heb ik koppigheid geërfd; ik ga niets uit de weg en met nee neem ik geen genoegen. Mijn moeder was een zorgzame lieve vrouw. Hier in Atremaru kan ik die twee eigenschappen combineren." >

ATREMARU

In Atremaru kun je slapen in drie typen onderkomens: suites, chalets en grande chalets. In alle ruimtes heb je zicht op het woud, op Ulugan Bay en de Zuid-Chinese Zee. Rustig en exclusief, en de intieme spa en verfijnde keuken met natuurlijke ingrediënten maken het af. www.atremaru.com





‘DIT OORD STAAT VOOR VREDE EN RUST’

MARY CHRIS: “We waren al een tijdje op zoek naar een plek waar we samen gelukkig konden worden. Op een dag kwam ik toevallig een vriendin van vroeger tegen, die me wees op deze plek. We vonden het allebei meteen geweldig.”

FERRY: “We werden als door de bliksem getroffen. Als je foto’s van dit eiland ziet, zou je denken dat ze allemaal zijn bewerkt. Maar niets is minder waar. Witte stranden, palmbomen, lagunes, koraalriffen, ze zijn allemaal echt. Behalve de schoonheid van de omgeving was er nog iets: op de een of andere manier wilde ik een andere draai aan mijn leven geven. Ik heb vroeger carrière gemaakt bij Dow en Shell, en ik had een goed pensioen meegekregen. Dus ik dacht: waarom investeer ik dat geld niet in een resort en dan verdien ik het later terug? Een jaar later lag er een concept en sinds kort zijn we officieel ook echt geopend voor het publiek.”

MARY CHRIS: “Voor mij is eigen land hebben heel belangrijk. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Het is een arme streek en ik weet uit ervaring dat je hier soms heel lang niets te eten kunt hebben. Maar als je eigen land hebt, heb je altijd eten. Dus de tuin en het verbouwen van mijn eigen groenten zijn hier mijn grote passie.”

‘Massages zijn verweven met de Filippijnse cultuur, dus moest er ook een spa komen’

FERRY: “Alleen een kenner merkt op hoe bijzonder alles hier is. De uitdaging om te bouwen in een tropisch regenwoud, de architectuur, de speciale ontwerpen... aan de buitenkant zie je het misschien niet, maar alles is energie vriendelijk gebouwd. Het is hier koel zonder airco. Het watermanagement is uniek. In de toekomst hopen we alleen nog natuurlijke energiebronnen te gebruiken in de vorm van biogas. Op dat moment zijn we volledig onafhankelijk van externe toelevering. Afgezien van de techniek is het ons ideaal zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor zoveel mogelijk mensen. Alles wat hier met de hand gedaan kon worden, is om die reden ook met de hand gedaan, zodat we de lokale bevolking hier een toekomst konden geven. Soms is dat ingewikkeld, soms is dat ook duurder, maar we houden vast aan onze principes.” >



‘Aan de buitenkant zie je het niet af, maar het hele resort is energie vriendelijk gebouwd’

MARY CHRIS: "Ik hou van massages, dat is verweven met de Filipijnse cultuur. Dus er moest ook een spa komen. Ik ben ik gaan kijken hoe het er in andere spa's uitzag. Daar heb ik me door laten inspireren, maar hier moest het wel eigen zijn, op de echte Filipijnse manier."

FERRY: "We wilden een resort creëren waar mensen gelukkig worden. In mijn vroegere functies moest ik altijd targets halen. Ik heb geleerd dat dit alleen maar lukt als mensen erin geloven, maar ondertussen legde ik de lat hoog. In de jaren dat ik zo hard werkte, droomde ik ervan naar zo'n oord als hier te gaan. Vrede. Rust. Het zou me erg gelukkig hebben gemaakt. En ik weet zeker dat dit ook geldt voor veel collega's, toen en nu." •

'We wilden een plek creëren waar mensen gelukkig worden'



FILIPPIJNEN ALS VAKANTIELAND

Als vakantieland heeft de Filippijnen veel te bieden. Men is nog niet bekend met massatoerisme, er zijn schitterende natuurgebieden en vele bezienswaardigheden. De lokale bevolking (ook wel Pinoy genoemd) is uiterst vriendelijk en gastvrij, en spreekt goed Engels. Als duikbestemming behoort de Filippijnen al tientallen jaren tot de absolute wereldtop.

Voor boekingen vanuit Nederland kun je terecht bij [face2facetravel.nl/ronald](https://www.face2facetravel.nl/ronald)

DE PAREL VAN DE FILIPPIJNEN

Het ongerepte en dunbevolkte Palawan wordt wel de parel van de Filippijnen genoemd. Palawan is de naam van het grootste eiland en van de hele provincie. De hoofdstad is Puerto Princesa. Qua oppervlakte is Palawan de grootste provincie van het land. Het hoofdeiland is omringd door vele kleinere eilanden, ongeveer 1.780 in totaal. De meeste inwoners van Palawan zijn arbeiders of boeren. Meer dan de helft van hen leeft onder de armoedegrens. Tot het in 1992 werd verboden, was de houtkap ook een belangrijke industrie op Palawan. De Filippijnen worden vaak het vergeten deel van Zuidoost-Azië genoemd. Als dat zo is, dan is Palawan op zijn beurt het vergeten deel van de Filippijnen. De ongerepte natuur maakt het eiland tot het mooiste gedeelte van het land. Zowel avontuurlijke reizigers als strandgangers kunnen hier hun hart ophalen. En er is nog zo veel te ontdekken! Er zijn plekken op het eiland waar nog nooit iemand is geweest. Het toerisme staat daar nog in de kinderschoenen.

CATHAY PACIFIC VLIEGT DAGELIJKS VIA HONGKONG NAAR MANILLA EN CEBU VANAF € 835. WWW.CATHAYPACIFIC.NL



HET ONGEREPT
EILAND PALAWAN
WORDT WEL
DE PAREL VAN
DE FILIPPIJNEN
GENOEMD



LEZERSAANBIEDING

AquAmazing Philippines is een onafhankelijke reisorganisator die is gespecialiseerd in het organiseren van individuele reizen en duikreizen naar de Filippijnen. Uitgangspunt is om de reiziger de Filippijnse cultuur van binnenuit te laten ervaren, met behoud van comfort en luxe.

Speciaal voor jou als lezer van Santé vind je een reisaanbieding op www.aquamazingphilippines.nl